

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

İSLAM ZARARLI ALIŞKANLIKLARI YASAKLAR

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz okuduğum ayette şöyle buyurmaktadır: **“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir.”**¹ Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ise: **“Çoğu sarhoş eden nesnenin azının da haram”**² olduğunu vurgulamaktadır.

Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl, zararlı olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.

Aziz Müminler!

Kötü alışkanlıklar, genellikle taklit, özentî ve arkadaş çevresi bazen de merak ve kişilik zafiyeti sebebiyle insanlara ulaşır. Bundan dolayıdır ki, bilhassa gençlerin eğitim, yetişme ve çevreden etkilenme dönemlerinde ana ve babaların da çok dikkat etmeleri gerekir. Şunu önemle belirtmek gerekirse uyuşturucu ve sigara gibi maddelerin en belirgin özelliklerinden birisi de az miktarda kullanılsalar bile zamanla bağımlılık yapmalarıdır. Alkol, uyuşturucu ve kumar gibi bataklıklara düşmüş

olan kişilerin hemen hepsi bu zararlı alışkanlıklara birkaç deneme ile başlar ve devam eder. Böyle insanlar haram işlemiş olmakla günaha girmenin yanında hem ruhsal hem de bedensel sağlıklarını yitirmiş olurlar. Daha sonra tam bir uçuruma yuvarlanma ve perişanlıktır.

Değerli Müminler!

Hem haram olan hem de her biri birer hastalık olan bu kötü alışkanlıklardan neslimizi koruma hususunda birinci görev biz ana ve babalara düşmektedir. Çocuklarımızın nerelere girip çıktıklarına, kimlerle düşüp kalktıklarına dikkat etmeli, onlarla iletişimimizi kesmemeli, onları manevi değerlerle donatmalı ve iyi insanlarla tanıştırmalıyız. Bu manada camilerimizin birer kurtuluş karargâhı olduğunu unutmamalıyız. Onun için de gençlerimiz için camilerimizde gençlik teşkilatları oluşturmalı, camilerde onlar için özel programlar oluşturmalıyız. Cemaatimiz de çocuk ve gençlerimize gözleri gibi bakmalı, onlara gönül köşelerinde yer ayırmalıdır. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim ve Rabbimizin rızasına erelim.

¹ Maide; 5/90.

² Ebû Dâvûd, “Eşribe”, 5; Tirmizî, “Eşribe”.